

Ekeren Donk 26 Juni 1954

SCHOOLREIS 1^o en 2^o GRAAD

Beste Jongens,

Het zonnetje schijnt al volop als we te 7 u met onze grote blauwgrijze autocar vertrekken. Te Antwerpen bollen we langs de Sinksenfoor en even later zitten we reeds op de grote autostrade naar Boom. Te Willebroek draaien we af en snellen we in de richting Dendermonde.

Daar zouden we eerst gaan koffiedrinken en eens eventjes naar de voornaamste gebouwen zien. Hier loopt de Dender in de Schelde (monding). Nu bollen we verder naar Aalst waar we het Belfort en het standbeeld van Dirk Martens zullen zien. De parochiekerk was vroeger abdijkerk. Nu gaat het langs Ninove, Nederbrakel en Ronse naar de Kluisberg. Natuurlijk gaan we bergen beklimmen, even uitrusten en daarna rustig eten.

Vlug terug ingestapt en kort daarna zijn we te Kortrijk. We gaan naar de Groeningerkouter zien, waar de slag der Gulden Sporen plaats had. Stadhuis en Belfort getuigen van vroegere grootheid en rijkdom.

En weer maar verder ! Langs Menen, Yverik, Waasten brengt onze car ons naar de Kemmelberg (101) het hoogste punt van Vlaanderen en van Laang België. Natuurlijk gaan we de Kemmelberg beklimmen en weer even uitrusten.

Even later zien we te Leper de mooie Hallen die in 1914 door de Duitsers afgebrand werd, doch later werd heropgebouwd. Heel deze streek heeft in de eerste wereldoorlog veel geleden.

Te Diksmuide stappen we weer even uit en gaan we eens kijken naar de plaats waar vele van onze grootvaders hebben gevochten in 1914-1918. We kijken ook eens even in de stad rond en nemen daarna de zeer mooie baan naar Tielt.

Het voornaamste deel van onze reis is nu achter den rug en onze flinke chauffeur brengt ons langs Deinze naar Gent, de hoofdstad van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Te Gent zouden we wel een hele dag kunnen blijven en zeer veel mooie dingen zien, maar.....na ons eetmaal in de Raadskelder onder in het Belfort van Gent stappen we weer in.

Even buiten de stad Gent komen we op de grote autostrade van Antwerpen naar de zee kust. Wij bollen niet naar zee, dat is voor later. We zullen even door de stad Sint Nikolaas bollen om eens rond de grootste marktplaats van ons land te bollen en eens naar de gulden Lieve-Vrouw te kijken boven op de O.L.Vrouwkerk.

En nu naar Antwerpen ! Door de grote tunnel komen we in onze grootstad en na een kwartiertje zijn we weer thuis.

En vooraleer te gaan slapen danken we onze goede ouders, die ons deze mooie en leerzame reis hebben laten meemaken.

Zaterdag, 26 Juni 1954
Naar Kluisberg
en Kemmelberg

Noordzee

West-Vlaanderen

Frankrijk



B. D. 654